



HEERLIJK WONEN  
IN EEN  
NATUURLIJKE  
OMGEVING

Column Hans Brinke

## Ondertussen op het Orvelterveld

Het is half één in de ochtend terwijl ik deze column schrijf. Het is ondertussen dus zaterdag. Morgen is de TT. Vrijdagmiddag ben ik bij de trainingen wezen kijken. Dat kreeg ik aangeboden. Er gaat namelijk waarschijnlijk wat veranderen in mijn bedrijfsvoering. Dus ik had even een gesprek met mijn bank. En opeens werd ik uitgenodigd voor de TT training. Daar kon ik geen nee tegen zeggen. Prachtig toch, het vermogen dat er in die apparaten zit. Niet te filmen. Wel geprobeerd hoor. Maar ze zijn gewoon te snel.

Daarna gezellig eten met de familie. Het meeste werk had ik gewoon al klaar dus lekker geen stress en genieten. 's Avonds kwam ik erachter dat mijn buurman 65 was geworden. Dus toch ook nog even daarheen. Ik was wel niet uitgenodigd maar toen ik binnen kwam zei hij: 'Hans er staat 2 krat bier koud'. Daarmee voelde ik me meteen welkom. Het was gezellig, gewoon met mensen om je heen, net als vroeger zeg maar.

Om half twaalf hoorde ik in de verte onze hond blaffen en ik had het idee dat ik koeien hoorde. Dus ik ging toch maar naar huis. En ja hoor, ruim een week te vroeg, was er een koe afgekald, het was een stiertje, alles was goed. Als je kinderen hebt weet je het, het is dan gewoon enorm belangrijk direct zoveel mogelijk melk in dat kalf te krijgen. Dat zorgt voor een goede weerstand. Dus direct de koe melken en het kalfje melk voeren. Binnen drie kwartier heb ik de koe gemolken, staat het kalf en heeft het gewoon drie liter melk op. Dat zouden ze baby's ook moeten leren. En het is opeens half één. Een nieuwe dag. Vandaag de laatste voetbalwedstrijd van dit jaar voor onze zoon. Alweer een evenement. En ook net als vroeger mogen we weer langs de lijn. Lekker aanmoedigen op gepaste toon. Mijn gepaste toon is: keihard! Morgen gaan we naar familie die we al anderhalf jaar niet gezien hebben.

Het leven begint weer.....Hopelijk. Geniet ervan!

Groeten en kallum an, Hans Brinke.